

DUIZENDMAAL



Duizendmaal de weg kwijtraken
duizendmaal de mist ingaan
Duizendmaal jezelf vergeven
stil begrijpend naast je staan

Duizendmaal jezelf omarmen
als je moe bent en verward
Duizendmaal je hart verwarmen
als je koud bent en verhard

Duizendmaal de wonden helen
van een vruchteloze strijd
Duizendmaal je liefde delen
als je aan het leven lijdt

Er is niemand op de aarde
die jou zo begrijpt als jij
Jij alleen herkent je waarde
Jij alleen maakt jou weer vrij

Sta je nu nog op de drempel
van de tweespalt en de tijd
als je thuiskomt in je tempel
woon je in de eeuwigheid